



Het zicht op de haven van Hongkong is fascinerend bij avond

*Hongkong is van oudsher vooral gericht op zakendoen. Hongkongers zijn heel pragmatisch en opportunistisch* » Yvonne van der Heijden

# Hongkong

## Het beste van twee werelden

**H**et gros van de mensen heeft volgens Thomas van Duinen een volkomen verkeerd beeld van Hongkong: slechts kantoortorens, luxe hotels en winkels en wat verder nog hoort bij een jachtige zakenstad. Hij wil dat graag rechtzetten. Want 80 procent van de duizend vierkante kilometer die de Speciale Administratieve Regio Hongkong groot is, bestaat uit platteland en beschermde natuurparken.

'Iedereen kent de skyscrapers, maar Hongkong heeft enorm veel natuur. Je kunt hier bij wijze van spreken een hele dag door de heuvels wandelen zonder een sterveling te zien. Zelfs op Hongkong Island, het zakencentrum, kun je gemakkelijk aan de drukte ontsnappen. Ga naar The Peak of loop over The Dragon's Back. Prachtige vergezichten heb je daar', beschrijft de geboren Fries enthousiast de andere kant van de voormalige Britse Kroonkolonie.

Van Duinen, die in 1992 als onderdeel van zijn studie sinologie een jaar economie studeerde in Taiwan, is verknocht geraakt aan Azië. Sinds 1997 woont hij in Hongkong. Hij begon een handelsonderneming in accessoires voor elektrische gereedschappen, Trimex. In 2001 heeft hij in China een joint venture opgezet om de kwaliteitscontrole en

de verpakking van de accessoires van 65 toeleveranciers onder één dak te brengen. Hongkong is voor hem de ideale zakelijke uitvalsbasis.

'Er is een uitstekende verbinding met de rest van de wereld, want er zijn veel en vaak vluchten overal naar toe. In tijdzones lopen we zes of zeven uur voor op Europa. We kunnen op een dag eerst onze zaken in China en de rest van Azië regelen en daar

**'BOVENDIEN ZIJN DE RECHTERS IN HONGKONG ONPARTIJDIG EN DAT VIND JE IN CHINA NIET ZO SNEL'**

na met Europa communiceren. Een groot voordeel van Hongkong is dat het rechtssysteem gebaseerd is op het Engelse rechtssysteem. Daardoor zijn zakelijke risico's herkenbaarder en gemakkelijker in te schatten. Bovendien zijn de rechters hier onpartijdig en dat vind je in China niet zo snel. Je betaalt hier ook relatief weinig belasting.'

De overgang van Hongkong in Chinese handen in 1997 heeft de sfeer in de stad niet wezenlijk veranderd, stelt Van Duinen. 'Hongkong is van

oudsher vooral gericht op zakendoen. Hongkongers zijn heel pragmatisch en opportunistisch. In 1998 sprak iedereen alleen maar Kantonees. Nu de Chinezen vanuit het vaste land massaal naar Hongkong komen en geld te besteden hebben, spreekt inmiddels iedereen Mandarijn, van de portier tot de bankbediende en winkelier.'

De Hongkongers zijn 'absoluut punctueel' en zullen zich uitgebreid verontschuldigen als ze ook maar één minuut te laat komen voor een afspraak. 'Het zijn harde werkers. Van negen tot negen op kantoor zijn, zit in hun cultuur. Ze werken echter niet altijd even efficiënt. Planning is niet hun sterkste kant, maar het werk komt altijd wel op tijd af.'

De intensiteit en het tempo van leven en werken liggen in Hongkong veel hoger dan in Nederland. 'Ik maak gemiddeld zestig uur per week en dan doe ik het nog voorzichtig aan. Maar als je iets doet wat je leuk vindt, maakt het niet uit hoeveel tijd je eraan besteedt. Het is ook een beetje liefdebberij.'

### Culinaire genoegens

Hongkong heeft Van Duinens voorkeur om te wonen boven bijvoor-

**Thomas van Duinen (36) heeft Chinees gestudeerd en woont sinds 1997 in Hongkong. Hij is oprichter en directeur van handelsonderneming Trimex van Changzhou Triding Tool Company in Changzhou, China. Hij is getrouwd en heeft een dochtertje van 16 maanden.**





Een van de populaire winkelstraten

beeld Sjanghai. 'Je kunt hier van een Aziatische sfeer genieten en in een meer westers klimaat wonen. Er zijn hier volop supermarkten en bakkerijen en zo. We hoeven niet elke dag westers te eten maar we hebben wel een

## POFFERTJES EN GEROOKTE PALING OP DE MENUKAART

westerse afkomst, die we niet willen negeren. Hongkong heeft het beste van twee werelden.'

Dat laatste geldt ook de culinaire genoegens. Van Duinen neemt zakenrelaties meeuit eten in SoHo, de wijk die grenst aan

Lan Kwai Fong, de straat met de hoogste concentratie cafés en bars.

Het Chinese restaurant Yung Kee staat met stip bovenaan zijn lijst. Beroemd is dit restaurant ook om zijn ganzenleverworstjes en de manden die gevuld zijn met artikelen van het huis en zeer geschikt zijn om zakenrelaties cadeau te doen.

Het Orange Tree Restaurant van Nederlander Pieter Onderwater is dé gelegenheid voor westerse maaltijden. 'Het aardige is dat Pieter ook steeds kleine kenmerken uit de Hollandse keuken op de kaart zet: hutspot, poffertjes, gerookte paling. Veel Nederlanders die twee weken door China hebben gereisd vinden dat geweldig.' ■

## WAAR?

### HOTELS

Alle grote hotelketens zijn vertegenwoordigd in Hongkong. Twee karaktervolle zakenhotels met een lange historie zijn:

**The Excelsior Hotel** (onderdeel van de Mandarin Oriental Hotel Group) heeft vijf totaal verschillende restaurants; 281 Gloucester Rd, Causeway Bay, HK Island – Tel. +852-2894 8888; [www.madarinoriental.com](http://www.madarinoriental.com)

en

**The Park Lane Hotel**, waar men op de bovenste etage een schitterend uitzicht heeft over de haven en het Victoria Park, is gevestigd op 310 Gloucester Rd, Causeway Bay, HK Island. Tel. +852-2293 8888; [www.parklane.com.hk](http://www.parklane.com.hk)

### RESTAURANTS

Voor restaurants met keukens uit alle delen van de wereld biedt de wijk SoHo (South of Hollywood Road) de meeste mogelijkheden. Een Chinees kwaliteitsrestaurant is **Yung Kee**, 32-40 Wellington St, Central, HK Island. Tel. +852-2522 1624; [www.yungkee.com.hk](http://www.yungkee.com.hk)

Voor een westers menu met Hollandse accenten staat **Orange Tree Restaurant** garant; 17 Shelly St, Central, HK Island. Tel. +852-2838 9352; [www.orangetree.com.hk](http://www.orangetree.com.hk)

### BARS, KROEGEN en CAFÉS

De straat Lan Kwai Fong, die tientallen bars, kroegen, cafés en eetgelegenheden telt, komt na kantoortijd tot leven. Op vrijdagavond kun je er vaak over de hoofden lopen. Thomas van Duinen noemt **Lux**, **Insomnia** en **Stormy Weather** als gezellige gelegenheden. [www.lankwaifong.com](http://www.lankwaifong.com)

### DOEN

Om in goede Hongkong-gewoonte het zakelijke met het aangename te combineren wordt voor een avondje entertainment vaak een **jonk** gehuurd om door de haven te varen.

Voor een wandeling met een spectaculair uitzicht is een bezoek aan **Victoria Peak** een aanrader. Zeker in de vochtig warme zomermaanden, want op de Peak is het gemiddeld 5 graden koeler dan op zeeniveau. De tocht naar beneden met de tram is ronduit adembenemend.

### MUSEA

**Flagstaff House Museum of Tea Ware** in Hong Kong Park is gewijd aan de tradities rond het drinken van Chinese thee. Het herbergt een uitgebreide collectie theepotten en theeserviezen. Het museum is gehuisvest in de voormalige residentie van de commandant van de Britse strijdkrachten in Hongkong, gebouwd in 1840.

**Hong Kong Museum of History** brengt in een ruim opgezet nieuw gebouw de geschiedenis van Hongkong in beeld vanaf zijn ontstaan, miljoenen jaren geleden. Met 6000 jaar oude prehistorische voorwerpen. 100 Chatham Rd South, Kowloon.

